



Hej

Nu går vi snabbt mot hösten känns det som, det är lite svalare och mörkret kommer på kvällarna. Så det gäller att passa på att njuta av de sista sommardagarna.

Först behöver vi göra lite tråkiga påminnelser:

Som ni säkert sett så är båda tvättstugorna i gång igen. Det här innebär att vi åter igen kan boka två tvätttider samtidigt eller efter varandra igen. Vi fortsätter att vara rädda om föreningens lokaler och tvättutrustning, städar efter oss och glöm inte att vara miljösmart när det går. Tvättstugorna är till för oss boende i föreningen, inte för våra släktingar och vänner. Eftersom vi alla betalar genom hyran för el, slitage, reparationer, service och vatten så kan vi inte bjuda in andra som inte är med och betalar.

Det står fordon på vår parkering där ägaren inte bor i föreningen. De som lånar ut parkeringsplatser behöver lämna tillbaka de parkeringarna till bostadsrättsföreningen eftersom det är kö för att få parkering och det är vi som bor i föreningen som ska utnyttja platserna. Samma gäller om man har en plats man kanske inte utnyttjar, tänk på kön och att någon annan kanske behöver den.

Parkering inne på gårdarna är inte tillåtet och om man behöver köra in på gårdarna så är maxhastigheten tio, gärna lägre med tanke på alla barn som är ute och leker.

Om ni tillbringar kvällen på våra gårdar så ska det vara lugnt efter kl 22.

De nya sittmöblerna är på väg och kommer placeras ut på gårdarna efter montering.

Till er som fått hantverkare på balkongen så vill vi förklara att vi inte fick någon avisering vare sig från Riksbyggen eller från företaget, de bara dök upp på måndagsmorgonen.

Den 15 september kl 18.30 kommer vi ha bokcirkel i Ferlinshörnan. Vi läser Svärmodern av Moa Hergren, den finns även på pocket och på biblioteket. Anmäl i styrelsens brevlåda om du vill vara med, 8 st är nog max. Vi läser boken till dess och sedan diskuterar vi boken den 15 september, medan vi äter sallad med tillbehör. Det gör att vi kommer ta ett självkostnadspris på 50 kr för mat och kaffe.